



**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ**

**Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
κ. Πρόδρομου Γ. Προδρόμου
με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς 2021-2022**

Αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί,
αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

Επιστρέφουμε στο σχολείο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και όπως κάθε νέα χρονιά, έτσι κι αυτή ξεκινά με ελπίδες και προσδοκίες. Το σχολείο είναι έτοιμο και σας περιμένει. Από όλους μας εξαρτάται να πετύχουμε μαζί τους στόχους, να δικαιώσουμε τις προσδοκίες σας και να επαληθεύσουμε τις ελπίδες που εναποθέτει ολόκληρη η κοινωνία στη νέα γενιά.

Η πανδημία συνεχίζει να μας πολιορκεί. Τώρα όμως έχουμε μάθει με ποιο τρόπο μπορούμε να προστατευτούμε. Γνωρίζουμε τους κανόνες που πρέπει να τηρούμε. Επιπλέον διαθέτουμε τώρα πια και την επιστημονική λύση, το εμβόλιο που μας προστατεύει από τον ιό. Εφόσον μπορούμε όλοι να είμαστε εμβολιασμένοι, περιορίζουμε στο ελάχιστο τον κίνδυνο να νοσήσουμε και το σχολείο μπορεί να λειτουργεί απερίσπαστα. Για να μπορέσουμε να αφοσιωθούμε στη μάθηση, τη δημιουργική ενασχόληση και όλες τις σχολικές δραστηριότητες. Το σχολείο, που είναι χώρος της μάθησης και της επιστημονικής γνώσης, βρίσκεται στην πλευρά της επιστήμης και της ιατρικά έγκριτης λύσης απέναντι στη νόσο. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να επωφεληθούμε από τη δυνατότητα δωρεάν εμβολιασμού. Το οφείλουμε ο καθένας στον εαυτό του και στην υγεία του, το οφείλουμε όμως και στους άλλους γύρω μας, στην κοινότητα του σχολείου μας και στην οικογένειά μας.

Καλωσορίζοντάς σας όλους στο σχολείο, εύχομαι αυτή η νέα σχολική χρονιά να κυλήσει ομαλά, με όσο γίνεται λιγότερες επιπτώσεις από την πανδημία. Μέχρι στιγμής, με τη σωστή διαχείριση από την Πολιτεία και με την υπεύθυνη στάση της κοινωνίας, αντιμετωπίσαμε με ικανοποιητικό τρόπο την πανδημία στη χώρα μας. Ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης, κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά η Κύπρος ήταν μία από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν συγκριτικά μικρότερες απώλειες και μεγαλύτερη διάρκεια φοίτησης με φυσική παρουσία στο σχολείο. Στόχος μας είναι και φέτος να εφαρμόσουμε με επιμέλεια το Υγειονομικό Πρωτόκολλο, όπως αυτό ορίστηκε από τους ειδικούς επιστήμονες και τις Αρχές. Ταυτόχρονα, είναι κρίσιμο να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εμβολιαστική κάλυψη ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές. Θέλουμε και πάλι το σχολείο να αναδειχτεί ένας υγειονομικά ασφαλής χώρος και να λειτουργήσει εύρυθμα και αποτελεσματικά. Λειτουργούμε, όπως και σε όλους τους άλλους χώρους, με το Υγειονομικό Πιστοποιητικό SafePass.

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η υγειονομική ασφάλεια, που είναι αδήριτη ανάγκη, δεν είναι παρά η προϋπόθεση. Ιδιαίτερος δικός μας στόχος παραμένει η μόρφωση, η μάθηση και η πνευματική και ψυχική καλλιέργεια.

Στο σχολείο μπορούμε να αποκτήσουμε πολύτιμες γνώσεις, χρήσιμες ικανότητες και δεξιότητες, αλλά και πλούσιες εμπειρίες. Μέσα στο σχολείο οι νέοι μας μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους πνευματική οικοσκευή, τις βάσεις και εμπειρίες για να προχωρήσουν ως συνειδητοί ενεργοί πολίτες. Επιδιώκουμε να έχουμε ένα σύγχρονο σχολείο που, εκτός από τις βασικές γνώσεις, θα μεταδίδει τις ικανότητες και τη μέθοδο, ούτως ώστε εσείς, ως αυριανοί νέοι ενεργοί πολίτες, να έχετε την πρόσβαση στη γνώση και την επιστήμη. Όπως επίσης και την απαραίτητη κρίση για να χρησιμοποιείτε επωφελώς τις γνώσεις και τις πληροφορίες.

Στο σχολείο μαθαίνουμε πάνω απ' όλα τη γλώσσα μας και παράλληλα την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Αποκτούμε έτσι αυτοσυνειδησία, που μας επιτρέπει μετέπειτα να ανοιχτούμε στον κόσμο. Γινόμαστε κοινωνοί της πολύτιμης ελληνικής γραμματείας που έχει θέσει αναλλοίωτα θεμέλια

πολιτισμού και πανανθρώπινων αξιών, όπως και τις βάσεις της επιστημονικής γνώσης. Ταυτόχρονα, καλλιεργούμε βεβαίως γνώσεις, αρχές και αξίες που μας επιτρέπουν να είμαστε συνειδητοί πολίτες της ενωμένης Ευρώπης. Πάνω σε αυτό το στερεό υπόβαθρο, το σχολικό πρόγραμμα στοχεύει να δώσει στους μαθητές και τις μαθήτριες τις κατακτήσεις της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και τις σύγχρονες μεθόδους μάθησης, ώστε να μπορούν και στη συνέχεια να ακολουθήσουν πορεία είτε περαιτέρω ανώτερης εκπαίδευσης είτε επαγγελματικής καταξίωσης, με ικανότητες να διαχειριστούν την απρόσκοπτη πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώσεις. Με αυτό τον τρόπο το σχολείο μας διαμορφώνει σύγχρονους και ενεργούς πολίτες, ανθρώπους που βασίζονται στη συνείδηση του μέτρου και έχουν βιωματική σχέση με την κριτική σκέψη και τη δημοκρατική συνείδηση.

Τα σχολεία μας έχουν πρόσφατα προμηθευτεί εξοπλισμό που επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες να αξιοποιήσουν την ψηφιακή τεχνολογία. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο συνεχίζει την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, προωθώντας και την αξιολόγηση και αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων. Θα πρέπει όμως να έχουμε πάντα υπόψη ότι στο εγχείρημα της εκπαίδευσης τον αποφασιστικό ρόλο παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να έχουν υπόψη ότι έχουν στη διάθεσή τους ένα καταρτισμένο, πολύ αξιόλογο σώμα εκπαιδευτικών, από το οποίο μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη. Εκπαιδευτικοί και μαθητική κοινότητα έχουμε ως κοινό στόχο το αύριο, το μέλλον της χώρας. Αυτό το μέλλον που εμπεδώνεται στην πνευματική συγκρότηση των σημερινών μαθητών και μαθητριών μας θέλουμε να δούμε να εξακτινώνεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Στοχεύουμε ιδιαίτερα στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, με εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων και καινοτόμων δράσεων. Μεταξύ αυτών σημειώνω την προσπάθεια για συστηματική και παιδαγωγικά προσαρμοσμένη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό συνεχίζουμε την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού όλων των σχολείων.

Επιπρόσθετα, έχουμε και τους ιδιαίτερους στόχους που καθορίσαμε ως Υπουργείο Παιδείας για τη νέα χρονιά και τους οποίους μαζί θα αναπτύξουμε. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν από την πανδημία, επεκτείνεται και το 2021-22 η αναφορά στα 200χρονα από την Εθνική Επανάσταση του 1821 και την παλιγγενεσία. Ταυτόχρονα, με την επέτειο 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, αποτίνουμε φόρο τιμής και μνήμης στον Μικρασιατικό Ελληνισμό, με τον οποίο μάλιστα διατηρούσε ιστορικά ιδιαίτερους δεσμούς η Κύπρος. Με αναφορά στη συνεισφορά του από την αρχαιότητα -στην ποίηση, τον λόγο, τη φιλοσοφική σκέψη και τις θετικές επιστήμες- μέχρι και την εθνοκάθαρση και τον ξεριζωμό του 1922. Επιπλέον, διερμηνεύοντας τα μηνύματα των καιρών θα έχουμε ως ιδιαίτερο στόχο την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, όπως και τη συνειδητοποίηση της μεγάλης απειλής της κλιματικής αλλαγής.

Ταυτόχρονα και φέτος με στόχο το «Δεν Ξεχνώ» στοχεύουμε στη διατήρηση της μνήμης και της συνείδησης για τη δική μας κατεχόμενη γη και στην ανάπτυξη των αντιστάσεων απέναντι στο «στάτους κβο» της βίας, του σφετερισμού και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αγαπητά παιδιά,

Ξεκινάτε με όνειρα και ευγενείς στόχους τη νέα χρονιά. Να είστε βέβαιοι ότι θα έχετε τη στήριξη του Υπουργείου και των εκπαιδευτικών μας στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε. Σας συντροφεύουν οι προσπάθειες, οι ελπίδες και επιθυμίες των γονιών σας για μόρφωση και δημιουργία. Θα είμαστε όλοι δίπλα σας στο ταξίδι προς την κατάκτηση της γνώσης και την ολοκληρωμένη καλλιέργεια της προσωπικότητάς σας. Η μεγαλύτερη χαρά μας θα είναι να συμβάλουμε ώστε να νιώσετε ικανοποίηση πραγματοποιώντας τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας.

Φίλες και φίλοι εκπαιδευτικοί,

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε ευσυνείδητα στο λειτούργημά σας και θα αγωνιστείτε για την

πρόοδο των παιδιών μας. Το Υπουργείο Παιδείας, γνωρίζοντας τις καθημερινές φιλότιμες προσπάθειές σας, εμπιστεύεται τις γνώσεις, τις ικανότητες και το ήθος σας. Κοινός μας στόχος είναι ένα σχολείο που θα προάγει τη χαρά της μάθησης, τη συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό και τη δημιουργική έκφραση.

Προσκαλώ λοιπόν όλους -εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες- να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να εργαστούμε συνειδητά και υπεύθυνα, για να συνεχίσουμε την ενίσχυση και αναβάθμιση της εκπαίδευσής μας. Εμπνεόμενοι από τα όσα έχουμε μέχρι τώρα πετύχει, μπορούμε να αναζητήσουμε και να κερδίσουμε ολοκληρωμένη ποιοτική παιδεία, που θα μας επιτρέψει να σταθούμε ως ολοκληρωμένοι άνθρωποι που μπορούν να αντιμετωπίσουν και τις απαιτήσεις και τον ανταγωνισμό μέσα στον σημερινό κόσμο.

Σας εύχομαι ολόψυχα υγεία, πρόοδο και κάθε επιτυχία αυτή τη νέα χρονιά.

Πρόδρομος Γ. Προδρόμου

Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Σεπτέμβριος 2021