



**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ**

**Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
κ. Αθηνάς Μιχαηλίδου
για την Επέτειο της 25^{ης} Μαρτίου 1821**

Αγαπητές και αγαπητοί μαθήτριες και μαθητές,

Αγαπητές και αγαπητοί φοιτήτριες και φοιτητές,

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Τιμούμε και φέτος με αισθήματα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας την επέτειο της 25^{ης} Μαρτίου 1821 και την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και μετά από δουλεία τεσσάρων αιώνων, ο Ελληνισμός άρχισε τον αγώνα για απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό.

Ο ξεσηκωμός των υπόδουλων Ελλήνων ήταν εμπνευσμένος από τις ιδέες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και οργανωμένος από τη Φιλική Εταιρεία. Παρά την πνευματική εξαθλίωση που τους επέβαλλαν για αιώνες οι κατακτητές, το αρχαιοελληνικό σύνθημα «ελευθερία ή θάνατος» φώτιζε ακόμα τις καρδιές τους. Με υψηλό πατριωτικό φρόνημα και απaráμιλλο ψυχικό σθένος, πάλεψαν σε στεριά και θάλασσα. Οι θρυλικές μορφές του Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά, του Μιαούλη και του Κανάρη, της Μπουμπουλίνας και του Καραϊσκάκη, πρόσθεσαν χρυσές σελίδες ηρωισμού και αυτοθυσίας στη μακράιωνη ελληνική ιστορία. Οι κλέφτες και οι αρματολοί κατάφεραν απανωτά πλήγματα κατά του κατακτητή και υπενθύμισαν σε όλους πως η δύναμη πάνω απ' όλα μετρίεται με την ψυχή και όχι με τα όπλα. Το ανάστημα των Μεσολογγιτών και οι μάνες από το Σούλι και τη Νάουσα, που θυσίαζαν τα παιδιά τους για να τα γλυτώσουν από τη μανία του κατακτητή, έγιναν σύμβολα αυταπάρνησης και έφεραν σε δύσκολη θέση την πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Το θάρρος και η λεβεντιά των επαναστατημένων Ελλήνων προκάλεσαν το ενδιαφέρον αλλά και τον θαυμασμό ολόκληρου του κόσμου. Ένα ισχυρό φιλελληνικό ρεύμα αναπτύχθηκε σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Οι Έλληνες έδωσαν παραδείγματα φιλοπατρίας σε κάθε λαό που αντιμετώπιζε τον ατιμωτικό ζυγό και η επιτυχία της Επανάστασης γέννησε σε όλους τους υπόδουλους την ελπίδα της επιτυχίας και των δικών τους κινημάτων.

Στη μεγάλη αυτή εξέγερση των Ελλήνων, παρούσα ήταν και η Κύπρος. Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ήταν από νωρίς σε επαφή με την ηγεσία της Φιλικής

Εταιρείας, στην οποία είχαν μνηθεί πολλοί Κύπριοι. Συγκινητική υπήρξε και η εθελοντική συμμετοχή εκατοντάδων απλών ανθρώπων στον ξεσηκωμό. Παράλληλα, γίνονταν έρανοι για χρήματα και τρόφιμα, που αποστέλλονταν συστηματικά στους επαναστατημένους αδελφούς. Το τίμημα για τις ενέργειες αυτές ήταν βαρύ. Την 9^η Ιουλίου 1821, οι Τούρκοι συνέλαβαν και απαγχόνισαν τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, αποκεφάλισαν τους Μητροπολίτες Χρύσανθο, Μελέτιο και Λαυρέντιο, ενώ στη συνέχεια δολοφόνησαν εκατοντάδες προκρίτους αλλά και πλήθος κόσμου. Οι συμπατριώτες μας βρέθηκαν, μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες που μαρτύρησαν, στο πάνθεον των αθανάτων και αποτέλεσαν τη μαγιά για τις επόμενες εξεγέρσεις κατά της βίας, της αδικίας και της σκλαβιάς.

Οι δύσκολες στιγμές και ο κίνδυνος αποτυχίας δεν έλειψαν από τον αγώνα των Ελλήνων. Υπερίσχυσαν όμως η αγάπη για ελευθερία και η ακλόνητη πίστη για επιτυχία. Οι επαναστατημένοι έμειναν προσηλωμένοι στον σκοπό τους και πέτυχαν τελικά αυτό που ονειρεύονταν, τη δημιουργία ενός ελεύθερου κράτους. Ενός κράτους που ήταν μικρό μεν στην αρχή, αλλά που δικαίωσε τις θυσίες τους, εδραίωσε τη θέση τους στη νεότερη ιστορία και τους χάρισε τη δυνατότητα να πορευθούν με αξιοπρέπεια στον παγκόσμιο χάρτη.

Η εθνική επέτειος της 25^{ης} Μαρτίου, συνιστά σήμερα για ολόκληρο τον Ελληνισμό υπόμνηση του χρέους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η λαμπρή αυτή επέτειος για τον Ελληνισμό της Κύπρου, ο οποίος βαρύνεται ακόμα με την πληγή της κατοχής, μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Οπλισμένοι με το δίκαιο του αγώνα μας και με σεβασμό στις εθνικές μας καταβολές, αντιστεκόμαστε στην αδιαλλαξία, την προκλητικότητα και τα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας. Με οδηγό την 25^η Μαρτίου, ορθώνουμε το ανάστημά μας και περήφανοι ως Έλληνες αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση της ιδιαίτερης πατρίδας μας και την αναγέννηση του όπου γης Ελληνισμού.

Με την ευκαιρία της επετείου της Επανάστασης του 1821 και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εύχομαι σε όλες και όλους Χρόνια Πολλά!

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου
Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Μάρτιος 2023