



**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ**

**Ομιλία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας  
δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου στην εκδήλωση «Αφιέρωμα στις  
Εθνικές Επετείους της 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 1821 και 1<sup>ης</sup> Απριλίου 1955»  
και στα εγκαίνια του Μνημείου των Καραβιωτών**

**Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, ώρα 18:30,  
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, Στρόβολος**

Με αισθήματα υπερηφάνειας και συγκίνησης, βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανάμεσα σε όλους εσάς τους Καραβιώτες, για να τιμήσουμε μαζί τις μεγάλες επετείους της ιστορίας του Έθνους μας. Την επέτειο έναρξης της Επανάστασης της 25ης Μαρτίου του 1821 και την επέτειο έναρξης του Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αποδίδουμε έτσι το οφειλόμενο χρέος απέναντι σε ανθρώπους που αγωνίστηκαν για τα ιδανικά, τις αρχές και τις αξίες μας και καθόρισαν τη συνέχεια του Ελληνισμού, οικοδομώντας το σύγχρονο ελληνικό κράτος και οδηγώντας στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κυπριακού κράτους.

Αυτό το χρέος θα μας υπενθυμίζει καθημερινά και το μνημείο των Καραβιωτών, τα εγκαίνια του οποίου τελούμε σήμερα, ως ύψιστη έκφραση σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς όλους εκείνους που με τη θυσία της ζωής ή τον αγώνα τους υπερασπίστηκαν την αξιοπρέπεια τούτου του τόπου και άνοιξαν τον δρόμο προς την Ελευθερία.

Κυρίες και κύριοι,

Οι Έλληνες, συνενωμένοι γύρω από τον πόθο και το όραμα της ελευθερίας και της απόκτησης κοινής πατρίδας, αποφάσισαν τη δική τους Εθνεγερσία, αμφισβητώντας με τον ξεσηκωμό τους την καταπίεση και την τυραννία των Οθωμανών. Παραμένοντας πιστοί στον όρκο που έδωσαν στη Φιλική Εταιρεία, κατάφεραν, μέσα από την ομοψυχία και την αυταπάρνηση που επέδειξαν, να υψώσουν το ανάστημά τους απέναντι σε μια καταφανώς υπέρτερη δύναμη.

Η Μπουμπουλίνα, η Μαυρογένους, ο Κολοκοτρώνης, ο Διάκος, ο Ανδρούτσος, ο Καραϊσκάκης και τόσο άλλοι γνωστοί/ές και άγνωστοι/ες αγωνιστές και αγωνίστριες, μέσα από το σύνθημά τους «Ελευθερία ή Θάνατος», αποτύπωσαν την ουσία της ένδοξης Επανάστασης. Η δική τους Παλιγγενεσία, με θεμέλιο τις φιλελεύθερες και τις δημοκρατικές αρχές, οικοδόμησε το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος και έμελλε να ταυτιστεί με τον ηρωισμό, να γίνει πρότυπο και παράδειγμα και να αναδειχθεί ως ξεχωριστό γεγονός στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια ιστορία.

Ο κυπριακός ελληνισμός, βρέθηκε, από την πρώτη κιόλας στιγμή, στο πλευρό των ραγιάδων, μέσα από την πολύ σημαντική εθελοντική συνεισφορά του. Τότε ήταν που θέριεψε και στην Κύπρο ο ασίγαστος πόθος για απελευθέρωση, που σιγόκαιγε στην ψυχή τους όλα τα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς.

Το ασύλληπτο μεγαλείο της ψυχής των ανθρώπων του ελληνικού γένους, με την ενότητα, τη σύμπνοια και την πίστη που τους διέκρινε, έδωσε έμπνευση και παράδειγμα στον λαό της Κύπρου.

Τον εμπύχωσε και του έδωσε το έναυσμα να γράψει, δεκαετίες αργότερα, το δικό του ηρωικό Έπος. Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες, γέροι και παιδιά της Κύπρου, ανταποκρινόμενοι/ες στο κάλεσμα της ΕΟΚΑ, οδηγήθηκαν την 1η Απριλίου του 1955 στον δικό τους ξεσηκωμό. Σύσσωμος ο κυπριακός λαός έσπευσε να συμμετάσχει στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή του Αγώνα. Το κάλεσμα της ΕΟΚΑ, τους βρήκε όλους/ες, έτοιμους/ες να δώσουν τον δικό τους αγώνα, ενάντια στη Μεγάλη Βρετανία. Έναν αγώνα, που διεξήγαγαν με σύμπνοια, έχοντας ως στόχο την ευόδωση των εθνικών τους πόθων. Συμπυκνώνοντας την κοινή τους βούληση στον στόχο αυτό, κράτησαν ανυπότακτο το πνεύμα και την ψυχή τους, έδωσαν μάχες, οδηγήθηκαν αγέρωχα στα κρατητήρια και στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και αντίκρυσαν με τόλμη τις αγχόνες, σφραγίζοντας τη μετέπειτα πορεία του τόπου μας. Το «Ελευθερία ή Θάνατος» αντικαταστάθηκε από το ηρωικό «Μολών Λαβέ», τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες. Τα βουνά του Μαχαιρά, ο Αχυρώνας του Λιοπετρίου, τα Φυλακισμένα Μνήματα, το Δίκωμο και τόσο άλλοι χώροι, μετατράπηκαν σε ιερούς χώρους ηρωικών θανάτων των παλικαριών της ΕΟΚΑ και έμειναν στην ιστορία ως αιώνια σύμβολα αυτοθυσίας, ανδρείας και φιλοπατρίας. Ο Αγώνας του 1955-59 απάλλαξε την Κύπρο μας από τον ζυγό της αγγλοκρατίας και οδήγησε στη δημιουργία της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε αυτές τις ένδοξες και ηρωικές σελίδες της ιστορίας της Κύπρου μας, η κωμόπολη του Καραβά είχε το δικό της μερτικό. Αξιοσημείωτη ήταν η προσφορά των κατοίκων της σε όλους τους αγώνες του Ελληνικού Έθνους για Ελευθερία. Το 1821, οι Καραβιώτες, μαζί με τους κατοίκους της Λαπήθου, στήριξαν τον Κωνσταντίνο Κανάρη στον αγώνα του Έθνους, εφοδιάζοντάς τον με τρόφιμα και χρήματα. Με το ίδιο σθένος, μερικές δεκαετίες αργότερα, ακολούθησαν το κέλευσμα της ΕΟΚΑ για υπεράσπιση της τιμής και της αξιοπρέπειας της πατρίδας μας, σπεύδοντας να προσφέρουν με κάθε τρόπο στον Απελευθερωτικό Αγώνα. Τρανό παράδειγμα ο καταγόμενος από τον Καραβά ήρωας Ιάκωβος Πατάσος, που θυσίασε ηρωικά στην αγχόνη τη ζωή του.

Σήμερα που η πατρίδα μας μετρά ήδη 50 χρόνια παράνομης τουρκικής κατοχής, οφείλουμε να αντλήσουμε διδάγματα από τους ήρωες μας κατά τις δύο κορυφαίες στιγμές της ιστορίας μας. Οφείλουμε να αντλήσουμε διδάγματα και δύναμη από την πίστη και την αφοσίωση όλων εσάς, των Καραβιωτών, που κρατάτε άσβεστη τη μνήμη της κατεχόμενης γης μας και μεταλαμπαδεύετε στη νέα γενιά τη φλόγα του αγώνα της επιστροφής. Η δική σας θέληση και επιμονή, ενισχύει τις ειρηνικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη μιας λύσης που θα επανενώνει την πατρίδα μας, απαλλάσσοντάς την από τις αναχρονιστικές συνθήκες εγγυήσεων, τα στρατεύματα κατοχής και τα επεμβατικά δικαιώματα τρίτων χωρών. Όπως και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει επανειλημμένα δηλώσει, εκείνο που επιδιώκεται είναι η επανέναρξη των συνομιλιών, προκειμένου, μέσα από τον διάλογο, να επιτευχθεί η συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης.

Από τη δική μας μεριά, ως Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε στους νέους και στις νέες μας εκείνες τις αξίες και δεξιότητες που θα τους/τις καταστήσουν πολίτες με φιλοπατρία και κριτική σκέψη, πολίτες που, αντλώντας διδάγματα από την ιστορία μας, θα ζουν δυναμικά στο παρόν με το βλέμμα δημιουργικά και αισιόδοξα στο μέλλον, σε μια επανενωμένη, ελεύθερη πατρίδα.

Καραβιώτες κα Καραβιώτισσες,

Το μνημείο που ορθώνεται στην προσωρινή αυτή σας στέγη και εγκαινιάζουμε σήμερα, ως ελάχιστη απόδοση φόρου τιμής και σεβασμού στον αγώνα και τη θυσία των ανθρώπων που ανέθρεψε ο Καραβάς, θα μας κρατά προσηλωμένους στην εξόφληση του χρέους που έχουμε να παραδώσουμε στη νέα γενιά μια ελεύθερη, επανενωμένη και ευημερούσα πατρίδα. Για αυτό το χρέος θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Το οφείλουμε στους γονείς και στους παππούδες μας, το οφείλουμε σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας, το οφείλουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας. Αυτό θα είναι και η δικαίωση των ηρώων του Έθνους μας.