



**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ**

Χαιρετισμός της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Αθηνάς Μιχαηλίδου για τις εθνικές επετείες της 25^{ης} Μαρτίου 1821 και της 1^{ης} Απριλίου 1955 στον κοινό εορτασμό των δύο επετείων στο Λύκειο Λατσιών, Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024, ώρα 9:15 π.μ.

Τιμούμε για άλλη μια χρονιά με περηφάνια τις δύο μεγάλες εθνικές μας επετείες, την επέτειο έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και την επέτειο έναρξης του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59. Οι δύο κορυφαίες αυτές στιγμές του Έθνους μας, αποτελούν ορόσημο στην ιστορική του διαδρομή, αφού φωτίζουν τον δρόμο που οφείλουμε να βαδίσουμε, δικαιώνοντας το παράδειγμα και τη θυσία των ανθρώπων εκείνων που αγωνίστηκαν με ηρωισμό και αυταπάρνηση για την υπεράσπιση της τιμής της πατρίδας μας.

Η Ελληνική Επανάσταση, συμπύκνωσε τη βούληση του ελληνικού λαού για αποτίναξη της τουρκικής τυραννίας, ενώνοντας τον γύρω από την υψηλή ιδέα της απόκτησης της ελευθερίας του. Δίνοντας τη μάχη απέναντι σε μια σαφώς υπέρτερη δύναμη, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες επέδειξαν αμετάθετη αφοσίωση στον όρκο της Φιλικής Εταιρείας, απaráμιλλη αγωνιστικότητα, ηρωισμό, θάρρος και αυταπάρνηση.

Θεμελιωμένη στις πανανθρώπινες αρχές της δικαιοσύνης, του φιλελευθερισμού και της ισότητας των λαών, η Ελληνική Επανάσταση αποτελεί ορόσημο, όχι μόνο για την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία. Οι υπόδουλοι, διανοίγοντας τον δρόμο για τον σχηματισμό ενός δημοκρατικού, ελεύθερου κράτους δικαίου, κατέστησαν, έκτοτε, την Ελλάδα μια ευνομούμενη Πολιτεία, έναν αξιόπιστο εταίρο της ενωμένης Ευρώπης και ένα συνθεμελιωτή της παγκόσμιας ειρήνης.

Σε αυτή τη διαδρομή που χάραξε η Ελλάδα, φωτίζοντας στους αιώνες την οικουμένη, ο κυπριακός ελληνισμός, που επίσης στέναζε κάτω από τον τουρκικό ζυγό, βρέθηκε για άλλη μια φορά στο πλευρό της, επιβεβαιώνοντας τον πόθο του για ελευθερία. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ασπάσθηκε νωρίς τα επαναστατικά κηρύγματα της Φιλικής Εταιρείας και εντάχθηκε σε αυτήν. Είναι σε όλους γνωστά τα ιστορικά γεγονότα της 9^{ης} Ιουλίου 1821 και ο βαρύς φόρος αίματος που πλήρωσαν οι Έλληνες της Κύπρου.

Το μεγαλείο της αυτοθυσίας, η σύμπνοια και η ενότητα του ελληνικού λαού το 1821, εμπύχωσαν τον λαό της Κύπρου, δίνοντάς του τη σκυτάλη για να γράψει, δεκαετίες αργότερα, το δικό του Έπος. Ο Θρύλος της Αγίας Λαύρας, το Χάνι της Γραβιάς, τα Δερβενάκια, η Αλαμάνα και η 9η Ιουλίου, ενέπνευσαν τον κυπριακό ελληνισμό, οδηγώντας τον, δεκαετίες μετά, να υψώσει το ανάστημά του και να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ΕΟΚΑ για να αρχίσει έναν αγώνα αγνό, και μέσα από αυτόν να γράψει τη δική του ιστορία.

Αγωνιστές και λαός, παρέμειναν προσηλωμένοι στις αρχές και τις αξίες της Ελευθερίας, επέδειξαν απaráμιλλο πατριωτισμό, ασύγκριτη ομοψυχία και ανυπέρβλητο ηρωισμό, απέναντι στη

συντριπτική υπεροπλία, την αριθμητική υπεροχή και τα σκληρά βασανιστήρια της βρετανικής αποικιοκρατίας. Στα κρατητήρια, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και στις αγχόνες των κατακτητών, όρθωσαν ανάχωμα τον πόθο τους για Ελευθερία. Ύψωσαν ως σύμβολα της αδάμαστης ψυχής τους και του ανυπότακτου φρονήματός τους, τις μάχες, τις θυσίες και τα Φυλακισμένα Μνήματα, καταγράφοντας ένα έπος που αποτέλεσε πηγή θάρρους και έμπνευσης.

Ένα έπος που τερμάτισε την αποικιοκρατία στον τόπο μας και έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία, ως πολύτιμο κληροδότημα του αγώνα και της θυσίας των ηρώων μας κατά την περίοδο 1955-59, καλούμαστε εμείς σήμερα να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε. Με φάρο της πορείας μας τη σύμπνοια και ενότητα του λαού μας κατά τη θρυλική εκείνη περίοδο, οφείλουμε, πενήντα ακριβώς χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, να διεξάγουμε τον δικό μας αγώνα για επικράτηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στον τόπο μας.

Οφείλουμε να αγωνιστούμε για την εξεύρεση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, η οποία θα απαλλάσσει τον τόπο μας από τα κατοχικά στρατεύματα, τα επεμβατικά δικαιώματα και τις εξαρτήσεις από τρίτες χώρες και θα διασφαλίζει μια ελεύθερη πατρίδα. Προς την κατεύθυνση αυτή, οφείλουμε να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε περαιτέρω την εκπαίδευση των παιδιών και των νέων μας, να εργαστούμε από κοινού ώστε η Παιδεία μας να συνεχίσει να περιφρουρεί τις αρχές και τις αξίες της ελευθερίας και του αγώνα για το κοινό καλό, το δίκαιο και την πρόοδο, τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας. Αυτή είναι η ύψιστη υποχρέωση μας έναντι της θυσίας του Αυξεντίου, του Παλληκαρίδη, του Καραολή, του Μάτση, του Λένα και τόσων άλλων απλών ανθρώπων του τόπου μας.

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Με βασικούς συντελεστές, συνοδοιπόρους και καθοδηγητές όλους και όλες εσάς, επενδύουμε σε μια Παιδεία η οποία, ως εχέγγυο για την ιστορική μας συνέχεια και την κοινωνική πρόοδο, θα καλλιεργεί και θα διαπλάθει τους αυριανούς πολίτες, που θα χαρακτηρίζονται από αίσθημα ευθύνης και πίστη στην ειρήνη, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό. Θα καλλιεργεί πολίτες που θα αγωνιστούν για την απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητές νέες, αγαπητοί νέοι,

Εσείς αποτελείτε το μέλλον και την ελπίδα του τόπου μας. Έχοντας ως πρότυπα το όραμα των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821 και του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 αλλά και όλων όσοι και όσες διαχρονικά υπερασπίστηκαν την ελευθερία και δημοκρατία, είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσετε την Κύπρο μας σε περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη, εδραιώνοντας τη θέση της ως σημαντικού πυλώνα της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας.



