



**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ**

**Χαιρετισμός Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου
στην παρουσίαση δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος
«Ελάτε να γνωρίσουμε τη Φιλιά!» του οργανισμού «Παιδικό Μουσείο Κύπρου»
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024**

Αποτελεί ξεχωριστή χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, στο πλαίσιο της παρουσίασης των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ελάτε να γνωρίσουμε τη Φιλιά!» του οργανισμού «Παιδικό Μουσείο Κύπρου», το οποίο πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή και κατοχή στην πατρίδα μας.

Επιτρέψτε μου, να επαινέσω το Παιδικό Μουσείο Κύπρου τόσο για την παρούσα δράση όσο και την υπόλοιπη δραστηριοποίηση που αναλαμβάνει διαχρονικά, υλοποιώντας πρωτοβουλίες που προωθούν, όπως και οι στόχοι του, την ολόπλευρη καλλιέργεια των παιδιών μας, ενεργοποιώντας προς την κατεύθυνση αυτή, σημαίνουσες συνέργειες ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Αναλόγως, και η παρούσα πρωτοβουλία του Μουσείου η οποία αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών σε διάφορες δραστηριότητες οι οποίες θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα γεγονότα και τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής, ενώ παράλληλα θα προάγουν τη βαθύτερη γνωριμία αλλά και τη διατήρηση της μνήμης των κατεχομένων μας περιοχών.

Αυτό τον στόχο υπηρετεί το Πρόγραμμα «Ελάτε να γνωρίσουμε τη Φιλιά! Από την εκπαιδευτικό, κυρία Πραξούλα Κωνσταντίνου». Το πλούσιο μαρτυρικό υλικό, που συνέλεξε η κυρία Κωνσταντίνου με τη βοήθεια του κοινοτάρχη της Φιλιάς, κύριου Αντρέα Μιχαήλ, των συγχωριανών και των μελών της οικογένειάς της, οι βιωματικού χαρακτήρα δραστηριότητες που σχεδίασε η ίδια, θα δώσουν τη δυνατότητα στη μαθητική και την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και τον καθένα και την καθεμία που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα, να γνωρίσουν την ιστορία, τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα της κατεχόμενης Φιλιάς.

Την ίδια στιγμή, η αγάπη της, το στενό πλέον δέσιμο της με ένα τόπο που ζωντανεύει διαρκώς στο μυαλό και την καρδιά της μέσα από τις θύμισες και τις ιστορίες που τις διηγήθηκαν οι δικοί της άνθρωποι, βιώματα που κρατά σαν πολύτιμο φυλαχτό, θα αγγίξουν την ψυχή των παιδιών και τη δική μας.

Θα γίνουν η αφορμή να διατρανώσουμε για ακόμη μία φορά ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την επικράτηση των αναφαίρετων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στον τόπο μας, ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια ελεύθερη και επανενωμένη πατρίδα.

Αυτή ακριβώς την επιδίωξη είναι που θέτουμε ως προτεραιότητα μέσα από την προώθηση του διαχρονικού στόχου «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ», που υλοποιείται στα σχολεία μας: Να ζωντανέψει στα μάτια και τις ψυχές των μαθητών και μαθητριών μας η κατεχόμενη γη μας, η ιστορία, οι θρύλοι και οι

τοπικές παραδόσεις κάθε περιοχής, να διατηρήσουν άσβεστη την εικόνα τους αλλά και τον πόθο για την επιστροφή στις πατρογονικές μας εστίες.

Το πλέον σημαντικό, είναι ότι καλλιεργούνται στα παιδιά οι αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο και την πατρίδα, καθιστώντας τους, τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές όσον αφορά τη διεκδίκηση της τοπικής αλλά και της παγκόσμιας ειρήνης.

Κυρίες και κύριοι,

Θέλω να συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές, τον οργανισμό «Παιδικό Μουσείο Κύπρου» και τη διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού ΙΓ΄ - Αγίου Σπυριδώνα Α΄, που συνεργάστηκαν για την ετοιμασία και εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος.

Θα ήθελα να σας επαινέσω για την προθυμία και τον ζήλο που επιδείξατε για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος. Ανάλογες πρωτοβουλίες, τόσο δικές σας όσο και των συναδέλφων σας, αναδεικνύουν το αίσθημα της ευθύνης σας διακρίνει τονίζοντας ότι η έννοια της εκπαιδευτικής προσφοράς δεν εξαντλείται στην ικανότητα της σαφούς και κατανοητής διδασκαλίας. Αντιθέτως, περιλαμβάνει παράλληλα όλες εκείνες τις δράσεις που εμπνέουν τους μαθητές να συνεισφέρουν δημιουργικά στην ανάπτυξη μίας υγιούς κοινωνίας αλλά και στην οικοδόμηση της παγκόσμιας ειρήνης.

Χαιρετίζοντας την υπόλοιπη πλούσια δραστηριότητα που αναπτύσσετε, θέτοντας ως στόχο το καλό και το ωφέλιμο των μαθητών του σχολείου, θέλω να γνωρίζετε ότι το Υπουργείο θα βρίσκεται στο πλευρό σας, ενισχύοντας την προσπάθειά σας να φέρετε εις πέρας το απαιτητικό έργο που προνοεί το λειτούργημα των εκπαιδευτικών.

Αγαπητά μου παιδιά,

Πρόσφυγας και εγώ η ίδια, σήμερα νιώθω βαθιά συγκινημένη. Η δική σας διαδρομή προς τη Φιλιά, ξυπνά μνήμες του δικού μου κατεχόμενου χωριού της Βασιλείας. Εύχομαι σύντομα, όπως όλα τα παιδιά, να μπορείτε να περπατήσετε ελεύθερα τη γη του χωριού της δασκάλας σας, του δικού μου αλλά και κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας.



