



**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ**

**Χαιρετισμός της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου στην εκδήλωση «Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς, Στηρίζω το
Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου»**

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024, 19:30, Δημοτικός Κήπος Λάρνακας

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, και μεγάλη η χαρά μου, που παρευρίσκομαι σήμερα στη «Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς, Στηρίζω το ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου».

Το Ίδρυμα, συνδεδεμένο με την μνήμη της Χριστίνας Α. Αποστόλου, εμπνεόμενο από το παράδειγμα της και πιστό στις δικές της παρακαταθήκες, στηρίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι με περίσσειμα ευαισθησίας και αλtruισμού προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.

Αριθμώντας πέραν των δυόμισι χιλιάδων εγγεγραμμένων υποστηρικτών και αναπτύσσοντας ποικίλου είδους συνεργασίες με άλλα Ιδρύματα, έχει επιτελέσει, από ιδρύσεως του, ένα σημαντικό και πολύτιμο κοινωνικό έργο, στηρίζοντας παιδιά, νέους και νέες, πετυχαίνοντας να ενισχύσει ποικιλότητα την ανάπτυξή τους και να θωρακίσει τα δικαιώματά τους.

Αυτή την ανάπτυξη των παιδιών μας θέτουμε στην ύψιστη βαθμίδα των προτεραιοτήτων μας ως Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Κύριο μέλημά μας, είναι η διασφάλιση της παροχής της ποιοτικής, δημιουργικής και παραγωγικής μάθησης τους μέσα σ' ένα δημοκρατικό, παιδοκεντρικό και συμπεριληπτικό σχολείο. Ταυτόχρονα επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης χωρίς εμπόδια και αποκλεισμούς, καθώς και την πνευματική εξέλιξη των παιδιών και των νέων μας.

Θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να εξελίξουν την προσωπικότητά τους, τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους και να πορευτούμε με όλα τα απαραίτητα εφόδια για την κατάκτηση των προσωπικών στόχων τους. Την ίδια στιγμή, οφείλουμε να εργαζόμαστε με κάθε μέσο και τρόπο για τη φυσική και ψυχική τους ευημερία. Οφείλουμε να τους μεταλαμπαδεύσουμε τη σημασία των αξιών της αγάπης, της προσφοράς, της ευγνωμοσύνης και του σεβασμού. Γιατί μόνο μέσα από την υιοθέτηση στην πράξη των αξιών αυτών, τα παιδιά μας, οι αυριανοί πολίτες, θα μάχονται για την επικράτηση της δικαιοσύνης και της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κοινωνία, η οικογένεια και το σχολείο έχουν καθήκον να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αυτές τις αξίες και να εμπνέουν τη νέα γενιά, με στόχο να κατακτήσει δυναμικά τους πολλαπλούς δρόμους της προσφοράς και της ευθύνης απέναντι στον κάθε συνάνθρωπο. Η διαμόρφωση χαρακτήρων με ήθος, ευαισθησία και

ευγένεια και η θεμελίωση της αλληλοκατανόησης και της ενσυναίσθησης μπορούν να διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους και όλες. Η διαχρονικότητα των αξιών αυτών μας βοηθά να σταθούμε δυνατοί και δυνατές, ενωμένοι και ενωμένες, ιδιαίτερα σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις.

Η σημερινή εκδήλωση δίδει την ευκαιρία να βιώσουμε τις αξίες αυτές και να εκτιμήσουμε τον ρόλο τους στην καθημερινή μας ζωή. Να διδαχθούμε και να διδάξουμε ότι η ανθρωπιά είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούμε το μέλλον μας και η αγάπη είναι η δύναμη που μας ενώνει.

Συγχαίρω το Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου, και τους/τις εθελοντές και εθελόντριες, όπως και όλους και όλες τους συντελεστές της σημερινής διοργάνωσης. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωση και ελπίζω αυτή η ημέρα να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, για να συνεχίσουμε συλλογικά να μοιραζόμαστε και να μοιράζουμε αγάπη και ανθρωπιά στον άλλο που στέκεται δίπλα, απέναντι, κοντά μας, μαζί μας!