



**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ**

**Χαιρετισμός Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας  
Εκδήλωση Ευαγόρας Παλληκαρίδης Λάρισα  
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024, ώρα 19:00, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας**

Με βαθύτατη συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην παρούσα εκδήλωση για να τιμήσουμε μαζί τη ζωή, την προσφορά, τη θυσία και τη μνήμη ενός από τα λαμπρότερα παραδείγματα ανίκητης ελληνικής ψυχής, αυτό του Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Πριν από κάθε άλλη αναφορά, θα ήθελα να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες μου, για την πρόσκληση και τη θερμή υποδοχή της οποίας έτυχα από όλους εσάς, τις αρχές του Δήμου, τα οργανωμένα σύνολα και τους δημότες, βιώνοντας την αγάπη και τον πατριωτισμό σας, αλλά κυρίως τους ισχυρούς αδελφικούς δεσμούς που διέκριναν ανέκαθεν τις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου.

Η πόλη της Λάρισας αποτελεί πάντοτε για εμάς ένα δικό μας τόπο, αποτελεί πατρίδα για τους φοιτητές και όλους τους Κυπρίους που διαβιούν εδώ. Το μαρτυρεί η θέρμη με την οποία μας περιβάλλετε και η φιλοξενία με την οποία μας αγκαλιάζετε. Το μαρτυρεί ο αγώνας των δικών σας παλικαριών στο πλευρό μας, τα μνημεία, οι δρόμοι και οι πλατείες, αφιερωμένα στους Κύπριους ήρωες και αγνοούμενους, καθώς και τους Ελλαδίτες που θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία του νησιού μας. Το μαρτυρεί η δράση του Συλλόγου Κυπρίων Νομού Λάρισας, του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του. Πέραν από την πολύτιμη προσφορά τους στην ιδιαίτερη μας πατρίδα, θέτοντας ως γνώμονά τους την πρόοδο και την ευημερία του ευρύτερου συνόλου έχουν ενσωματωθεί επωφελώς στην τοπική κοινωνία, αναπτύσσοντας δραστήρια παρουσία στο πολιτιστικό, στο κοινωνικό και στο οικονομικό γίγνεσθαι.

Αυτοί οι ισχυροί μεταξύ μας δεσμοί, επιβεβαιώθηκαν σε κάθε κρίσιμη καμπή της ιστορικής μας διαδρομής και των εθνικών προκλήσεων τις οποίες κληθήκαμε και καλούμαστε ως Έθνος να αντιμετωπίσουμε διαχρονικά. Σε αυτή την ίδια ομοψυχία και ενότητα συνεχίζουμε να επενδύουμε και να βασιζόμαστε προκειμένου να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τη συνέχεια του ελληνισμού και να διατηρήσουμε τη φυσική και εθνική μας επιβίωση, που πετύχαμε μέσα από τους μακροχρόνιους αγώνες που χρειάστηκε να δώσουμε για την κατάκτηση της ελευθερίας και τη δημιουργία των σημερινών δημοκρατικών, ευρωπαϊκών μας κρατών.

Αυτή την πορεία χάραξε με τη δική του συνειδητή διαδρομή ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αποτελώντας διαχρονικά φωτεινό φάρο ανδρείας, τόλμης και υπέρτατου πατριωτισμού. Γεννημένος το 1938, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, μαζί με την ιδιαίτερη αγάπη που έτρεφε για την ελληνική παιδεία και τα γράμματα, στην ψυχή του σιγόκαιγε ο πόθος για την αποτίναξη του αποικιακού ζυγού, την

απελευθέρωση και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Την αγωνιστική αυτή φλόγα μετέτρεψε σε ποιητική δημιουργία, εκφράζοντας συχνά μέσα από τους στίχους του, ψυχή τε και σώματι, τη θέλησή του να βρεθεί στην πρωτοπορία της προσπάθειας για την κατάκτηση της ελευθερίας.

Είναι στο πλαίσιο αυτό, που ο έφηβος ποιητής, αφιερωμένος στον ωραίο αγώνα, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των αντιαποικιακών διαδηλώσεων του λαού πολύ πριν την έναρξή του την 1η Απριλίου του 1955. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι, ήδη το 1953, ο δεκαπεντάχρονος τότε Ευαγόρας, πρωτοστάτησε στη διαμαρτυρία με αφορμή τους επιβεβλημένους εορτασμούς για τη στέψη της βασίλισσας, υποστέλλοντας την αγγλική σημαία από τα προπύλαια του Ιακώβειου Γυμναστηρίου. Η πρώτη του αυτή επαναστατική πράξη, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψή του από τις αγγλικές αρχές. Παρά το γεγονός ότι αφήνεται ελεύθερος εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας του, ο Ευαγόρας είναι πλέον ένας ώριμος άνθρωπος, απόλυτα κατασταλαγμένος και συνειδητοποιημένος επαναστάτης, που συνέχισε να προετοιμάζει και να οδηγεί τις διαδηλώσεις.

Τον Οκτώβριο του 1955, ευρισκόμενος ξανά στην πρώτη γραμμή της μαθητικής διαμαρτυρίας που ξέσπασε αυτή τη φορά με αφορμή την καταδίκη του Μιχαλάκη Καραολή σε θάνατο, συνελήφθη εκ νέου και παραπέμφθηκε σε δίκη. Έκτοτε και προκειμένου να αποφύγει τη δίκη, συνέχισε τη δράση του, ως επικηρυγμένος πλέον, στα βουνά της Πάφου. Δράση που ανέκοψε η σύλληψή του τον Δεκέμβριο του 1956. Η κατηγορία για κατοχή και διακίνηση οπλισμού και η καταδίκη του σε θάνατο, αποκάλυψε ακόμη πιο ξεκάθαρα το μεγαλείο της αγέρωχης ψυχής του. Ύστερα από την άρνησή του να υποβάλει αίτημα απονομής χάριτος και τις άκαρπες προσπάθειες που ακολούθησαν σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αποτραπεί ο απαγχονισμός του, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης χαράζει τον δρόμο της ανηφοριάς και αντικρύζει περήφανα την αγχόνη σαν την πιο όμορφη ώρα της ζωής του.

Αυτό το δικό του πέρασμα από το σκοτάδι της αγχόνης στο φως της αθανασίας, έθεσε τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στην έννοια της φιλοπατρίας, καθιστώντας τη μεγαλειώδη θυσία του σημείο αναφοράς στους αγώνες για την ελευθερία. Η ελευθερία άλλωστε ήταν το δικό του σημείο αναφοράς. Αυτή υπήρξε και η τελευταία νουθεσία του προς τους συμμαθητές του, έτσι όπως την αποτύπωσε με στίχους στο τελευταίο, αποχαιρετιστήριο του γράμμα: «Γειά σας παλιοί συμμαθηταί. Τα τελευταία λόγια τα γράφω σήμερα για σας. Κι όποιος θελήσει για να βρει ένα χαμένο αδελφό, ένα παλιό του φίλο, ας πάρει μian ανηφοριά ας πάρει μονοπάτια να βρει τα σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά».

Πενήντα χρόνια μετά το πραξικόπημα, τη βάρβαρη τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη, παράνομη κατοχή της πατρίδας μας, η ελευθερία και το παράδειγμα του Ευαγόρα Παλληκαρίδη πρέπει να γίνουν το δικό μας σημείο αναφοράς. Έχουμε χρέος να συνειδητοποιήσουμε, όπως μας την δίδαξε, την αποστολή του ελληνισμού που δεν είναι άλλη από το να προτάσσει την αξιοπρέπεια και την τιμή του, να ιεραρχεί την αξία της ελεύθερης πατρίδας πάνω και από την ανάγκη για επιβίωση.

Οφείλουμε να διαφυλάξουμε ακέραια την εθνική και ιστορική μας ταυτότητα, έτσι όπως μας την κληροδότησε περιφρονώντας τον θάνατο στην αγχόνη. Οφείλουμε να τον δικαιώσουμε, όπως και το σύνολο των ηρώων του Έθνους μας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του ελληνισμού, ισχυροποιώντας, παράλληλα, τις ευρωπαϊκές μας χώρες. Οφείλουμε να βαδίσουμε στα χνάρια όλων των ηρώων μας και να αγωνιστούμε για μια Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη.

Παρά τον αγώνα και την ηρωική θυσία του κυπριακού, αλλά και του ελληνικού λαού που βρέθηκε στο πλευρό μας για να υπερασπιστεί την εδαφική κυριαρχία και ακεραιότητα του τόπου μας, οι συνέπειες της τουρκικής εισβολής αποτελούν την οδυνηρή πραγματικότητα της ημικατεχόμενης μας πατρίδας. Ανάμεσα στις τόσες άλλες συνέπειες της κατοχής μεγάλου μέρους της Κύπρου, ο εκτοπισμός, η προσφυγοποίηση, οι νεκροί και οι αγνοούμενοι, η αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα του νησιού, η καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αποστερούν τα πλέον στοιχειώδη και αναφαίρετα δικαιώματα του συνόλου των Κυπρίων πολιτών.

Έχουμε χρέος, επομένως, να εξαντλήσουμε κάθε ειρηνική προσπάθεια για την επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης. Μιας λύσης απόλυτα συμβατής με τα περί Κύπρου Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές της διεθνούς νομιμότητας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτής της λύσης που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε Κύπριου πολίτη, απαλλάσσοντας την πατρίδα μας από τα κατοχικά στρατεύματα, τα επεμβατικά δικαιώματα και τις εξαρτήσεις από τρίτες χώρες. Σε αυτό τον στόχο επικεντρώνει τις προσπάθειές του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιδιώκοντας μέσα από κάθε προσπάθεια την επανέναρξη των συνομιλιών, που θα οδηγήσουν στον διάλογο και τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος.

Ευρισκόμενη σήμερα ανάμεσα σας, δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω για άλλη μία φορά τη βαθιά ευγνωμοσύνη ολόκληρου του Κυπριακού λαού και της Πολιτείας, για τη διαχρονικά αταλάντευτη θέση αρχών της Ελλάδας όσον αφορά στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για εξεύρεση μιας συνολικής διευθέτησης του κυπριακού ζητήματος. Έχοντας παρακαταθήκη το όραμα των προγόνων μας για μια πραγματικά ελεύθερη πατρίδα επιβάλλετε να συνεχίσουμε τον δικό μας αγώνα ακολουθώντας τη διπλωματική οδό, τόσο για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος όσο και την αντιμετώπιση των συνεχών προκλήσεων που καλούμαστε να διαχειριστούμε ως Έθνος.

Στην προσπάθειά μας αυτή, επενδύουμε, επίσης στην παιδεία μας. Σε μια παιδεία η οποία ενισχύει την ιστορική μνήμη και συνείδηση των παιδιών μας. Σε μια παιδεία που θα εξελίσει ολοκληρωμένους πολίτες, έτοιμους να ενισχύσουν την πορεία ανάπτυξης που έχουν σημειώσει οι χώρες μας και να συνδράμουν με αίσθημα ευθύνης, στην επικράτηση των αξιών της ειρήνης, τη δημοκρατία, της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Η αποψινή εκδήλωση, όπως και η απόφαση να δοθεί στο 23ο Δημοτικό Σχολείο, το όνομα του ήρωα-ποιητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη, σε μία καθόλα συγκινητική τελετή που προηγήθηκε το πρωί, ενισχύουν την αλυσίδα της κοινής ανά τους αιώνες ιστορικής μας πορείας. Έχοντας το βλέμμα στραμμένο στις χιλιάδες των ηρώων που συγκροτούν και συγκρατούν, ως ισχυροί δεσμοί, την αλυσίδα αυτή, έχοντας οδηγό το παράδειγμα των ανθρώπων που έχουν συνδέσει άρρηκτα τη ψυχή και τη ζωή τους με τους αγώνες για τη διαφύλαξη της εθνικής μας αξιοπρέπειας, ας συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με ενότητα και ομοψυχία. Γιατί μόνο έτσι θα τιμήσουμε και θα δικαιώσουμε το δικό τους όραμα και παρακαταθήκη, για ελεύθερες και ευημερούσες πατρίδες.

Σας ευχαριστώ

