



**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ**

**Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας Δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου με την ευκαιρία των γιορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων**

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Όλοι οι Χριστιανοί προσμένουν τις επόμενες μέρες, με βαθιά συγκίνηση και κατάνυξη, τη Θεία Γέννηση Του Χριστού. Καθώς το «επί γης ειρήνη» νοηματοδοτεί το χαρμόσυνο αυτό γεγονός, καταδεικνύοντας την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον στον κόσμο, η προσδοκία είναι να γίνουν όλοι και όλες συμμετοχοί των πνευματικών μηνυμάτων με τα οποία συνδέονται τα Χριστούγεννα.

Μέσα από την ατμόσφαιρα της χαράς και την αναβίωση των παραδόσεων των Χριστουγέννων, καλούμαστε σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο, να κάνουμε πράξη τον βαθύτερο συμβολισμό της γιορτής. Καλούμαστε να κατανοήσουμε και να διαφυλάξουμε τις έννοιες της αγάπης, της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης, της ευγνωμοσύνης και της φιλανθρωπίας και μαζί με την κατάκτηση των δικών μας προσωπικών στόχων για τη νέα χρονιά, να θέσουμε ως σκοπό να εργαστούμε για την πρόοδο και την ευημερία ολόκληρης της ανθρωπότητας, χωρίς διακρίσεις. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις κοινές πολλαπλές προκλήσεις από τις οποίες δοκιμάζεται η τοπική και η παγκόσμια κοινωνία και να μεριμνήσουμε για την επικράτηση του αλληλοσεβασμού, των δημοκρατικών αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των συνανθρώπων μας, ιδιαίτερα όσων υποφέρουν αυτές τις μέρες.

Αυτές τις αξίες επιδιώκουμε μαζί με όλες και όλους εσάς, να εμπνεύσουμε, να περιφρουρήσουμε και να εδραιώσουμε μέσα στην κοινωνία, οικοδομώντας το συμπεριληπτικό σχολείο. Ένα σχολείο το οποίο θέτει ως προτεραιότητα για τη μαθητική και την εκπαιδευτική κοινότητα, τη διασφάλιση συνθηκών που θα προσφέρουν ένα περιβάλλον μάθησης, χωρίς εμπόδια και αποκλεισμούς, που θα ενισχύουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τις δεξιότητες κάθε παιδιού και θα προάγουν το εκπαιδευτικό έργο.

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Εύχομαι αυτά τα Χριστούγεννα να πλημμυρίσουν τις ζωές όλων με γαλήνη και αγάπη, και η νέα χρονιά να σηματοδοτήσει την ευόδωση των ευγενών, προσωπικών στόχων και προσδοκιών του καθενός και της καθεμίας από εσάς. Είθε, σύντομα, το χαρμόσυνο μήνυμα της Γέννησης του Χριστού να σημάνει και στις καμπάνες των εκκλησιών της κατεχόμενης μας πατρίδας.

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου

Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Δεκέμβριος 2024