



**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ**

**Χαιρετισμός της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
στην παρουσίαση του βιβλίου «Αλληγορίες» του κ. Γιάννη Νικολάου**

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025, ώρα 19:00, Αίθουσα Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του αγαπητού Διευθυντή Ειδήσεων και Επικαιρών στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, κ. Γιάννη Νικολάου, για να χαιρετίσω την έκδοση του νέου του βιβλίου, που φέρει τον τίτλο «Αλληγορίες».

Σε συνέχεια των τριών έργων του που προηγήθηκαν, τα οποία ενέπνευσαν γεγονότα της πολιτικής, της ιστορικής και της κοινωνικής σκηνής του τόπου μας, στον παρόν βιβλίο, ο κύριος Νικολάου, συνεχίζει να θέτει στο επίκεντρο της συγγραφής του την πολυτάραχη πορεία της ιστορίας της πατρίδας μας. Με αφορμή, αυτή τη φορά, τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την παράνομη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή της πατρίδας μας, ξεδιπλώνει στις σελίδες του βιβλίου το συγγραφικό του ταλέντο, καταθέτοντας, στον αναγνώστη, το αποτύπωμα που άφησε στην ψυχή του, ο μισός αυτός αιώνας, έτσι όπως ο ίδιος, τον έζησε και τον μελέτησε.

Μίσος αιώνας, κατά τον οποίο ο λαός μας συνεχίζει να αγωνίζεται μέσα από την ειρηνική, διπλωματική οδό για την επικράτηση της δικαιοσύνης στη μικρή και πολύπαθη Κύπρο μας. Ένας αγώνας ο οποίος, δυστυχώς, δεν έχει ευοδωθεί, αφού οι τραγικές και οδυνηρές συνέπειες η προσφυγιά, η μη διακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων, η καταστροφή και σύληση της πολιτιστικής και εκκλησιαστικής μας κληρονομιάς, η κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας, εξακολουθούν να υφίστανται.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ακριβώς και ο τίτλος του βιβλίου υποδηλώνει, ο αλληγορικός τρόπος με τον οποίο ο ίδιος επέλεξε να επικοινωνήσει τα μηνύματά του στους αναγνώστες, πετυχαίνει τον στόχο της απόφασης της συγγραφής του. Στόχος ο οποίος, όπως ο ίδιος σημειώνει, δεν αφορά στην ιστορική καταγραφή των γεγονότων που προηγήθηκαν, που ακολούθησαν και που σχετίζονται στη συνέχεια με την πορεία του κυπριακού ζητήματος. Αντίθετα, επιδιώκοντας να αποτρέψει τον συμβιβασμό, ο στόχος του συγγραφέα είναι να υποδείξει την ανάγκη της αφύπνισης αλλά και το χρέος που έχουμε για ενίσχυση και εντατικοποίηση του αγώνα μας όσον αφορά στην απελευθέρωση και στην επανένωση της πατρίδας μας, παρά τις όποιες δυσκολίες, προβλήματα και προκλήσεις αναφύονται.

Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομερή ανασκόπηση του περιεχομένου του βιβλίου, αφού η παρουσίασή του και η ανάλυση που ακολουθεί στη συνέχεια, θα αναδείξουν εμπειριστατωμένα κάθε πτυχή της συγγραφής του. Εκείνο όμως στο οποίο θέλω να σταθώ και το οποίο συμμερίζομαι απόλυτα, είναι στην τοποθέτηση

του αγαπητού κύριου Νικολάου, ο οποίος επιμένει στην αναγκαιότητα να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά τον πόθο της επιστροφής στις πατρογονικές μας εστίες.

Είναι η νέα γενιά που θα συνεχίσει τον αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Για αυτό και εμείς οφείλουμε να τους ενσταλάξουμε την πίστη, την επιμονή και την ανυποχώρητη θέληση όσον αφορά στην εξεύρεση μιας λειτουργικής, βιώσιμης, δίκαιης λύσης για το κυπριακό μας πρόβλημα. Αυτή την προτεραιότητα θέτουμε στην κορυφή των επιδιώξεών μας, ως Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Μέσα από τους σχεδιασμούς που υιοθετούμε, επιδιώκουμε τα παιδιά μας να γνωρίσουν σε βάθος την ιστορική μας ταυτότητα, τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, τις αρχές και αξίες, τη γλώσσα και τον πολιτισμό που μας χαρακτηρίζουν ως λαό και να εργάζονται για τη διαφύλαξη και την περιφρούρησή τους.

Εξίσου, μέσα από τις δράσεις που εφαρμόζουμε, επιδιώκουμε να γνωρίσουν τα βαθύτερα γεγονότα του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής και τις συνέπειες της συνεχιζόμενης κατοχής της πατρίδας μας, καθώς επίσης να αναδειχθούν οι επί σειρά αγώνες του ελληνισμού για ελευθερία, ο ξεριζωμός, η προσφυγιά και η επιβίωση του Ελληνισμού στο πέρασμα των αιώνων.

Θέλω να σημειώσω την ιδιαίτερη συγκίνηση που νιώθουμε κάθε φορά, διαπιστώνοντας, μέσα από τις δράσεις αυτές, την ιδιαίτερη αγάπη της νέας γενιάς για την Κύπρο μας και τα κατεχόμενα μέρη μας. Μία διαπίστωση που μας γεμίζει με αίσθημα αισιοδοξίας για τη θέληση και την ισχυρή βούληση που τους διακρίνει να ενισχύσουν με τις δικές τους δυνάμεις, τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε πολιτειακό επίπεδο για την ειρηνική επίλυση του κυπριακού ζητήματος, καθώς επίσης για την πρόοδο και την ευημερία της τοπικής και της διεθνούς κοινωνίας.

Κύριε Νικολάου,

Σας συγχαίρω θερμά. Σε μία κρίσιμη για τον τόπο μας περίοδο, η κατάθεση της ψυχής σας, την οποία διαπιστώνει ο αναγνώστης μέσα από τις λέξεις στις σελίδες του βιβλίου σας, σαν τη φωνή της δικής σας διαμαρτυρίας, γίνεται πηγή εγρήγορσης. Ανάγεται σε πηγή προβληματισμού και εθνικού στοχασμού για τον καθένα και την καθεμία από εμάς. Είναι για αυτό τον λόγο που η νέα έκδοσή σας, αναγνωρίζεται ως συμβολική και σημαντική.

Να είναι καλοτάξιδη. Εύχομαι, σύντομα, να μας περπατήσετε σε νέα συγγραφικά μονοπάτια, εμπνευσμένα αυτή τη φορά, όπως και η κοινή μας προσδοκία, από την ελεύθερη Κύπρο μας.