

## Ι. Θέμα του Διαγωνισμού

### «Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-1959: Δράση – Μνήμη – Ιστορική Παρακαταθήκη»

Η θεματολογία του Διαγωνισμού απορρέει από τους στίχους των ποιητών/ριών Κώστα Μόντη, Κλαίρης Αγγελίδου και Πίτσας Γαλάζη<sup>1</sup>:

*«Όταν εμείς εξακολουθούσαμε να γράφουμε στίχους  
εκείνος διέκοπτε κι' ανέβαινε στην αγχόνη.»*

Κώστας Μόντης, *Στιγμές*, 1958

*«Άνοιξα την πόρτα κι ήρθε ο ξανθόμαλλος Πέτρος  
με τη σημαία και την ρομφαία,  
μετρώντας βήματα ζωής και θανάτου.  
Κι ήρθε της Γαλούσας ο Παρασκευάς  
κρατώντας στα χέρια την οργή και την οδύνη,  
κουβαλώντας τα μυρσίνια της Ανάστασης.  
Και παραπέρα ο Κυριάκος  
να κρατάει βιβλία σοφίας και να ρωτά «Γιατί;»  
κι ούτε που μπόρεσε κανείς από τότε να αποκριθεί.  
Μονάχα ο Άγιος Γρηγόρης  
φώναξε απ' τα βουνά της Παναγιάς  
«Γρηγορείτε... Ήρθε η ώρα...  
Κανείς να μην μείνει πίσω...  
Γρηγορείτε... Το Φως απ' τ' Αγιοκέρι θα σβήσει  
κι αλίμονο στη γη μας,  
θα 'ρθει η ανομβρία να κάψει τα σπαρτά της Λευτεριάς  
κι ο αγνοούμενος δε θα 'χει σταρένιο ψωμί  
κι η μαυροφόρα η Παναγιά δε θα 'χει λάδι στο καντήλι.  
Γρηγορείτε... Μάρκο, Λένα, Μούσκο,  
του Λιοπετρίου αδέλφια,  
παιδιά της Ροδαυγής.  
Γρηγορείτε Μάνες της Καρπασίας,  
Άννα Κυπριανού, Φλωρεντία των Καρύων,  
Ελένης της απαντοχής, Μάνα του Καραολή,  
ο Άγιος Πρωτόκλητος σας περιμένει...»  
Είπε και χάθηκε το παλληκάρι  
και δέρνουν μας οι άνεμοι  
και δέρνουν μας οι μπόρες  
κι ολονυχτίς μας κουβαλούν τα ξένα καράβια αλυσίδες,  
χωρίς αιδώ, χωρίς περίσκεψη.*

<sup>1</sup> Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα για έμπνευση και από άλλα κείμενα, πεζά ή ποιητικά, που αναφέρονται στον Αγώνα.

Αχ, το αίμα έγινε ποτάμι  
κι οι αγχόνες στήθηκαν ξανά.  
Αγία Γιαλούσα, Αγία Αμμόχωστος  
κι εσύ της Λύσης Παναγιάς  
αρχίστε της ελπίδας ύμνο τον Χερουβικό.  
Πολύ πονέσανε, πολύ τα κορμιά  
με τις καταιγίδες της εκδίκησης.  
Ο Άγιος Γρηγόρης Αυξεντίου  
δέεται και καρτερεί  
κι η μάνα του η Παναγιά  
κοιτάζει δακρυσμένη τον αντιφωνητή του Νόστου.

Κι αυτοί,  
όλη τη Δόξα πήραν!»

Κλαίρη Αγγελίδου, Φωνές Ηρώων

Λουκία  
Πουλιά στον ουρανό η Λουκία  
Με τα επτά παιδιά της σεργιανίζει  
Παναγία.

Πίτσα Γαλάζη, Φωνή