



**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ**

**Χαιρετισμός της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
στην εκδήλωση του Γυμνασίου Κοκκινότριμιθιάς
για την Εθνική Επέτειο της 1^{ης} Απριλίου 1955**

Δευτέρα, 31/03/2025, Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Γυμνασίου Κοκκινότριμιθιάς

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955. Μιας ένδοξης, επαναστατικής τετραετίας, η οποία αναγνωρίζεται ως το κορυφαίο ιστορικό ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας. Ο κοινός πόθος των Κυπρίων για τον τερματισμό της αγγλικής κυριαρχίας στο νησί και την κατάκτηση της ελευθερίας τους, εκφράστηκε μέσα από την ομόψυχη βούλησή τους να αγωνιστούν με σύμπνοια και ενότητα προκειμένου να ικανοποιήσουν την πάγια εθνική τους αξίωση για την ένωση με την Ελλάδα.

Η ένοπλη εξέγερση που ακολούθησε, το ξημέρωμα της 1ης Απριλίου του 1955, συνένωσε το σύνολο του λαού και του κλήρου. Σύσσωμοι, άντρες, γυναίκες, νέοι και παιδιά, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Αρχιεπισκόπου Μακάριου Γ' και του Γεώργιου Γρίβα, του πολιτικού και στρατιωτικού Αρχηγού της Οργάνωσης, αναγνωρίζοντας τη διεξαγωγή του Αγώνα ως το μεγαλύτερο δικό τους χρέος απέναντι στις μελλοντικές γενιές. Ο ασύγκριτος πατριωτισμός και το θάρρος που επέδειξαν στη συνέχεια, υπήρξαν η δική τους αμφισβήτηση απέναντι στην υπέρτερη αγγλική αυτοκρατορία.

Το ανυπότακτο τους φρόνημα, αναδείχθηκε στη δύναμη που τους επέτρεψε να αντέξουν στα κρατητήρια, να γίνουν ολοκαυτώματα, να χαράξουν τις δικές τους ανηφορίες και ανεπανάληπτες θυσίες, να γίνουν παράδειγμα και να συμπληρώσουν νέες σελίδες στο ένδοξο παρελθόν τους. Τιμή και δόξα στον Γρηγόρη Αυξεντίου που έγινε ολοκαύτωμα και δίδαξε τους αγωνιστές όχι μόνο πώς να πολεμούν, αλλά και πώς να αγωνίζονται. Τιμή και δόξα στον Κυριάκο Μάτση που έγινε κι αυτός ολοκαύτωμα στο κρησφύγετό του στο Δίκωμο, αρνούμενος να παραδοθεί στον εχθρό. Τιμή και δόξα στους τέσσερις ήρωες που θυσιάστηκαν στον Αχυρώνα του Λιοπετρίου, μετατρέποντάς τον σε προσκύνημα λευτεριάς. Δόξα και τιμή στους εννιά ήρωες που με τόλμη οδηγήθηκαν στην αγχόνη, ψέλνοντας τον Εθνικό Ύμνο.

Αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί, Αγαπητοί και αγαπητές μαθητές, μαθήτριες,

Το σχολείο σας, βρίσκεται σε μία περιοχή στενά συνδεδεμένη με τα τέσσερα αυτά χρόνια της ιστορίας της πατρίδας μας. Στα κρατητήρια Κοκκινότριμιθιάς, οι αγωνιστές δοκίμασαν την πίστη

στα διαχρονικά ιδανικά που χαρακτηρίζουν τη φυλή μας. Φυλακισμένοι αλλά ελεύθεροι στην ψυχή, μετέτρεψαν τα κρατητήρια σε σύμβολο της εθνικής αξιοπρέπειας. Μεταξύ άλλων και στον χώρο αυτό, ο οποίος είναι απόλυτα συνυφασμένος με τον αυταρχικό δεσποτισμό των Βρετανών, οι κρατούμενοι όρθωσαν με τόλμη το ανάστημά τους παραμένοντας αλύγιστοι απέναντι στη φρικαλεότητα των αποικιοκρατών.

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτοντας μια νέα εποποιία στους αγώνες του Ελληνισμού για την κατάκτηση της ελευθερίας του, θεμελίωσαν την Κυπριακή Δημοκρατία, ως κυρίαρχο κράτος. Ένα κράτος, το οποίο αποτελεί το δικό τους κληροδότημα και τη δική μας βαριά κληρονομιά, το ισχυρότερο όπλο για την εθνική μας επιβίωση, αφού μας δίδει τη δυνατότητα να μπορούμε, απαλλαγμένοι από την υποδούλωση, να συνεχίσουμε από νέες επάλξεις τους αγώνες που προηγήθηκαν.

Όπως και εκείνοι έπραξαν, έχουμε χρέος να πορευθούμε με ενότητα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την πορεία της Κύπρου ως σύγχρονου, ευρωπαϊκού κράτους και τη συνέχεια του κυπριακού ελληνισμού σε μια ελεύθερη επανενωμένη πατρίδα.

Στην πρωτοπορία του νέου αυτού αγώνα οφείλετε να βρεθείτε όλοι εσείς οι νέοι και νέες μας, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τα εχέγγυα που σας παρέχουν οι εκπαιδευτικοί σας. Ως δέκτες και φορείς της ελληνικής παιδείας και των ελληνοχριστιανικών μας ιδεωδών, έχετε χρέος να διαφυλάξετε και να μεταλαμπαδεύσετε αναλλοίωτη την ιστορική και εθνική μας ταυτότητα, τον πολιτισμό, τις αρχές, τις αξίες και τα ιδιαίτερα στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν ως λαό και να εργαστείτε για την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επικράτηση της ειρήνης στον τόπο μας.

Όπως, ανέφερα και προηγουμένως, το σχολείο σας βρίσκεται σε μία περιοχή στην οποία γράφτηκε ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια της ιστορίας μας. Ένα γεγονός που επιφορτίζει όλους και όλες εσάς που υπηρετείτε και φοιτάτε στο εκπαιδευτήριο με επιπρόσθετο χρέος. Θέτοντας ως φωτεινό οδοδείκτη σας την πορεία όλων εκείνων των ανθρώπων που συνείσφεραν με τον αγώνα τους στην πρόοδο και την προκοπή του λαού μας, να γράψετε τις δικές σας νέες σελίδες προσφοράς στην πατρίδα και την κοινωνία μας, οι οποίες θα αντανakλούν πάντοτε στο Γυμνάσιο Κοκκινотριμιθιάς.